

Zelfreflectie voorkomt narcistische burgemeesters



03.11.10

'Jdelheid ligt altijd op de loer, voor je het weet luister je niet meer naar anderen en denk je dat alles om jou draait.' Bijzonder hoogleraar Bestuurskunde Arno Korsten windt geen doekjes om zijn boodschap aan de gemeentebestuurders in het land. 'Het vak is veranderd, burgemeesters hebben meer psychologisch inzicht nodig, vooral in zichzelf.'

Mens achter keten

Korsten is mede-auteur van het nieuwe boek 'Burgemeester op de divan'. Hierin wordt het vak van de eerste burger onder de loep gelegd. In het boekje worden niet alleen de kenmerken en taken beschreven maar een groot deel gaat over de mens achter de ambtsketen. Via interviews met veertien burgemeesters over loopbaan, leven en werk wordt inzicht gegeven in de ervaringen en de psychologie van de burgemeester.

Kritiek organiseren

Het vak is in de loop der jaren nogal veranderd, zegt Arno Korsten. 'Vroeger was je burgemeester voor het leven. Fietste je 's ochtends een rondje door de stad, ging je 's middags een uiltje knappen om 's avonds een vergadering bij te wonen. Tegenwoordig moet je echt een sterk situationeel inzicht hebben, diplomatiek en verbindend zijn, niet te impulsief en het ook nog met humor kunnen brengen. Je bent tegenwoordig ook een stuk kwetsbaarder, de media zit er bovenop. Het is dan ook zaak de kritiek te organiseren en een sparringpartner te hebben, feedback heb je nodig.'

Narcist

Volgens de auteur hebben het afgelopen decennium zo'n 50 burgemeesters onvrijwillig het veld moeten ruimen. 'De helft van hen ontbrak het aan voldoende reflectie, te weinig signalerend vermogen,' zegt Arno Korsten. 'Natuurlijk moet je als burgemeester zelfbewustheid aan de dag leggen, maar sla daar niet in door want voordat je het weet ben je een narcist geworden.'

Het boek *De burgemeester op de divan* kost €19,95 en is te bestellen via nel.geerts@gitp.nl

ISBN: 9789079041022

